

Sophia Helmus - Stille wereld

Gedicht voorgedragen door Elisabeth v/d Werff Driezum



Rijen van stilte
In nette kleren
Het weer zien
Van verdriet
Druppels die op de grond vallen
Onhoorbaar
Een weggevlogen vogel

Een paar jaar geleden
Het ruiken van kruit
Het zien van puin
En het zien van afscheid
Ineens stop
Vrijheid
Een nieuw woord

Tranen van blijdschap
Tranen van afscheid
Rijen van stilte
2 minuten
Wereld stil
2 minuten
Staat de wereld stil