



Beste mensen,  
De meimaand is een mooie maand. Mei betekent zon en voorjaar,  
het betekent weer buiten kunnen zitten.  
Maar de maand mei betekent ook denken en gedenken  
Zoals vandaag, op 4 mei

Er wordt teruggedacht  
Aan een periode uit de vorige eeuw  
Vol gruwel en dood  
We denken aan de jaren 1940-45  
Waar in miljoenen en miljoenen mensen  
Moedwillig om het leven zijn gebracht  
Omdat men tot een ander ras behoorde  
Omdat men een andere taal sprak  
Omdat men een andere cultuur had  
Omdat je geen blauwe ogen had en geen blond haar

Het meest zijn de joden getroffen  
Velen opgepakt  
In veewagens gepropt  
Op weg naar concentratiekampen  
Waar velen stierven  
De meesten door vergassing  
Bejaarden, mannen en vrouwen, kinderen

Wat zijn levens toen verwoest  
Ook het leven van hen die het overleefden  
De joodse schrijver Elie Wiesel, een overlevende uit Auschwitz schreef later:  
*Nooit zal ik die eerste nacht in het kamp vergeten.*  
*Nooit zal ik de rook vergeten.*  
*Nooit zal ik die gezichtjes vergeten*  
*van de kinderen wier lichamen*  
*ik onder een zwijgend blauwe hemel*  
*in rookpluimen zag veranderen.*  
*Nooit zal ik die ogenblikken vergeten,*  
*die mijn God en mijn ziel hebben vermoord*

4 mei Een dag van terugdenken aan gruwelen die niet voor te stellen zijn  
Maar dat niet alleen  
We staan ook stil bij al de slachtoffers van etnisch geweld  
Bij mensen die verdrukt worden wegens ras of geloof  
nog altijd gebeurt het in de wereld op tal van plaatsen

En al kennen wij hier in Nederland gelukkig vrede en vrijheid  
die vrijheid moet wel altijd bewaakt worden.  
In deze tijd speelt internationaal de botsing tussen de Islam en de westerse cultuur.

Doordat de islam het ideologisch vertrekpunt is van terroristische bewegingen als Al Qaida  
zien sommigen de islamisering als bedreigend en beangstigend.  
Sommige politici spelen op deze gevoelens in.  
Sommigen gebruiken daarvoor kwetsende en beledigende taal  
En dat is niet zonder gevaar.  
Vreemdelingenhaat, intolerantie en agressie, zomaar steken ze de kop op

Het is nu al 70 jaar geleden dat de tweede wereldoorlog uitbrak.  
De meesten van ons zijn in vrijheid opgegroeid.  
Maar we moeten het niet vergeten wat er toen gebeurde  
en hoe het kwam.  
Het begon met opruiende taal,  
het beledigen en kwetsen van mensen  
van een ander ras of geloof, hen de schuld geven van alle problemen,  
met als gevolg fabrieken om mensen te vernietigen.

Daarom is een dag als deze zo goed  
zodat we het onthouden, scherp blijven en alert  
Zodat het niet weer gebeurt,  
zodat we voor vrijheid en vrede blijven opkomen en onze stem laten horen.

Want het merkwaardige van de twee wereldoorlog is  
Dat er zoveel kwaad gebeurde zonder dat mensen iets deden  
Ze lieten zich meeslepen door opruiende taal en allerlei propaganda  
en sloten hun ogen voor het gevaar  
Marten Luther King zei het eens zo:  
*Voor het slagen van het kwaad*  
*Is niets anders nodig dan dat goede mensen niets doen.*  
en dat is een les voor ons  
Zo snel laten we het maar gebeuren  
Of we laten ons maar wat meeslepen  
In het kwaad  
In de haat tegen vreemdelingen

Gelukkig vertelt de tweede wereldoorlog ook van mensen die dat niet deden  
die zich ingezet hebben voor de vrijheid en de medemens  
Mensen die zich hebben verzet.  
Mensen die vluchtelingen onderdak boden

al waren ze van een ander ras en geloof.  
Wat dat betreft hoeven we niet ver van huis  
Ook hier in Driezum werden onderduikers verborgen.

Ik las ergens over de familie Steenstra,  
die woonde bij de Langebrug onder Driezum.  
Zij hebben twee Jodinnen, Jopie en Fie onderdak verschaft,  
maar ook zo'n anderhalf jaar Ronny Naarden,  
een Jodin uit Amsterdam.  
Zij hebben mede dankzij de Steenstra's de oorlog overleefd.  
En gelukkig waren er in Friesland en in Nederland nog veel meer mensen  
die zich zo hebben ingezet voor de vrijheid en de medemens  
En natuurlijk denken we dan ook aan al die jonge mannen  
Die als soldaat de vrijheid hebben bevochten.  
En zovelen die daarvoor hun leven hebben gegeven  
zoals die vier Engelse piloten  
die omkwamen toen hun vliegtuig werd beschoten  
en neerstortte hier bij Driezum

Voor de vrijheid waarvan wij nu al zo lang kunnen genieten,  
is duur betaald.  
Dan moeten we er ook goed op blijven passen  
want de vrijheid is en blijft breekbaar.  
We leven wat dat betreft in ene best spannende en onzekere tijd  
Een tijd waarin culturen botsen  
het is een tijd waarin spanningen tussen groepen mensen  
zomaar kunnen toenemen

vanwege die mensen die de weg van geweld propageren  
maar laten we oppassen ons te laten meeslepen

als predikant kan ik het niet laten  
om hier woorden van Jezus aan te halen  
Jezus wees ook een weg die de vrede en de vrijheid dient  
Een weg niet van geweld  
Maar de weg van liefde en respect voor anderen  
Jezus zei:  
*behandel anderen zoals je wilt dat men jou zou behandelen.*

Behandel anderen, en daarmee bedoelt Jezus alle mensen,  
of ze nu blank zijn of zwart, christen of moslim,  
behandel ze met respect  
behandel ze zoals je wilt dat ze jou zouden behandelen.  
Woorden om over na te denken.  
Als iedereen dat hoog in het vaandel had staan, iedereen  
In Nederland en daarbuiten  
Zou de wereld er dan niet een stuk beter uitzien?

## Toespraak 4 mei 2010 dodenherdenking Ds. A.J. Haak

4

Het is 4 mei

Vandaag staan we stil bij al die miljoenen mensen

Die hun vrijheid werd ontnomen

maar we denken ook aan al die mensen die zich ook vandaag  
wereldwijd voor vrijheid en vrede inzetten.

We staan er bij stil ook om onszelf ook scherp te houden.

Wij moeten ons er ook voor blijven inzetten

Door niet hatelijk te praten over bepaalde groepen mensen

Door in het leven van alle dag mensen met respect te benaderen

Ongeacht ras of geloof. Door anderen de vrijheid en het leven te gunnen

waar we zelf van genieten mogen. Niet de weg van haat mag het winnen  
maar altijd weer de weg van de liefde voor de ander  
want alleen daarin ligt het behoud van de vrede, wereldwijd.

Ds. A.J. Haak 4 mei 2010

