

Herdenking 4 mei 2010 Driezum-Wâlterswâld



Gedicht voorgedragen door Jeltje Bouma uit Wâlterswâld.

“Verzet”

Verzet je tegen onderdrukking
Van mensen dóór mensen.
Is macht dan zo belangrijk,
Zo belangrijk om iemand dood te wensen?

Verzet je tegen gedachten
Dat je beter bent dan een ander.
Voel je niet verheven,
Maar leef naast elkander.

Verzet je tegen oorlog.
Laat hem niet beginnen,
Want hij kent alleen maar slachtoffers.
Niemand zal ooit winnen.

Verzetten tegen ... het klinkt zo stoer:
Achter een idee gaan staan.
Maar zou het niet beter zijn,
Als het woord niet hoefde te bestaan ?

Het gedicht is geschreven door Sietse Wijnsma uit Gouda, en is op 4 mei 1998 voorgedragen tijdens de Nationale herdenking op de Dam.