

## Nabestaanden zullen herdenking en expositie bijwonen

# Vliegramp bij Driesum kost in 1942 vier jonge Engelsen het leven



De vier omgekomen bemanningsleden van de Whitley V. Met de klok mee, beginnend links boven: Hugh Parkin, Douglas Sandlin, Wilfred Whittam en Syd Ayton.

door Jouke H. Dantuma

Vanmiddag 27 februari is op het kerkhof van de Nederlands Hervormde Kerk te Driesum herdacht, dat 60 jaar geleden onder Driesum een vliegtuig neerstortte. Een Whitley V toestel van het

februari 1942 een Whitley V van het 77e squadron de vlucht naar het Duitse Wilhelmshafen. Na het opstijgen moest het toestel direct weer terug, omdat de radioapparatuur defect was. De reparatie nam veel tijd in beslag, tenslotte steeg men voor de tweede keer

(zo'n 3600 meter) en terwijl het zich wentelde in de lucht werd waarnemer Robert Charles S. Hancock eruit gegooid. Op het moment dat de bommenwerper explodeerde, ging de parachute van Hancock open. Hij kwam op de bevroren bodem ten zuiden van Driesum neer en kneusde

Men moest aanwijzen waar zijn toestel was neergestort en waar Den Helder lag. Dat was de plaats waar hij naar toe wilde. Telkens vroeg hij of er ook Duitsers in de buurt waren. Via de bevroren Zwemmer, een dwarslaantje te Kuikhorne en een gedeelte Singel is de 28-jarige Hancock in het schapenhok achter de boerderij van Sieds Bouma beland. Hancock had honger en heeft toen voedsel bestemd voor de schapen gegeten. Nadat dochter Joke Douma en haar vriendin Hinke Polet de vliegenier ontdekten, voorzag moeder Elisabeth Douma hem van koffie en eten. Ook werd naar de Engelse zender geluisterd. De aanwezigheid van de vliegenier gaf een hele opschudding.

Uiteindelijk is door Sjouke Stel, een zwager van de Douma's die op 3 mei 1943 te Buitenpost op 31-jarige leeftijd is doodgeschoten, politiemann Jitse Wedzinga gewaarschuwd. Achteraf bleek dat Wedzinga op de Duitse hand was. Vanuit huize Wedzinga is Hancock overgebracht naar de Nederlands Hervormde pastorie te Noardburgum, waar toen Duitsers waren gehuisvest. Vandaar is de vliegenier naar het vliegveld Leeuwarden gebracht. Voor Hancock wachtte toen een niet te voorspellen periode in Duitse concentratiekampen. Op 24 april 1945 kreeg hij in het kamp Fallingbostel nabij Celle (Lünenburger heide) zijn vrijheid terug.

De Douma's woonden aan de Rijksstraatweg, dicht bij het bos van Noardburgum, waar de Duitsers een belvédère bezaten en daardoor een goed overzicht over het Bergumermeer hadden. Regelmatig werd in de boerderij huiszoekingen verricht. Soms prikten de Duitsers met vorken in het hooi op zoek naar onderduikers. Mevrouw Douma onderzocht na de oorlog de naweëën. Zij was vaak zenuwachtig.

Drie inwoners van Driesum, namelijk Bartele Merkus en de broers Jacob en Alle Feddes van der Meulen werden, nadat men op het gemeentehuis te Murmerwoude waren verhoord, overgebracht naar het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden. Hier verbleef men drie dagen. In het hol van de leeuw gaf men gelukkig dezelfde antwoorden. Uiteindelijk liep het goed af en toen men van Sleijfer hoorde dat de vliegenier opgepakt was, konden zij huiswaarts keren.

